

# Liefde voor oldtimers brengt Benno Kroese uit Asselt op veel filmsets

Gisteren om 15:55 door Erwin Schmidt



*Dankzij zijn zeldzame oldtimer is Benno Kroese een veelgevraagd figurant in (oorlogs)films.  
Afbeelding: Jan-Paul Kuit*

**In het rustige Asselt huist een veelgevraagde 'filmster'. Eigenlijk gaat het meer om zijn oldtimers uit 1936. Die brengen Benno Kroese op diverse filmsets.**

„Dit is de enige in Nederland nog rijdende Austin Seven Pearl uit 1936. In Engeland rijden er nog een stuk of vijftien. Ooit zijn er 300.000 exemplaren van de Austin Sevens gemaakt, waarvan 750 Pearls”, doceert de 67-jarige Benno Kroese op zijn oprit. Hij wijst op de eerste elektrische, 6 volt claxon onder de motorkap, luikjes die open kunnen om de motor te koelen en de open te klappen voorruit om inzittenden lucht te geven.

## **Topolino**

In de garage staat nog een andere wagen van zijn dromen: een Fiat Topolino uit 1936. Bijzondere auto's die filmmakers graag even willen inzetten als ze terug willen in de tijd.

Door corona is het al wat maanden rustig op dit gebied, maar Kroese verwacht deze zomer wel weer een verzoek te krijgen om te figureren. „Mijn laatste opnames zijn nu bijna een

jaar geleden. Dat was voor [De Stamhouder](#). Er werd een opstand nagebootst in de koepelgevangenis van Breda." De opnames van deze achtdelige dramaserie voor AVROTROS zijn nog niet afgerond.

Maar ook voor de film [Bankier van het verzet](#) stapte Kroese in zijn wagen. „In de slotscène kom ik het beeld in rijden”, zegt hij. Hij leende zich ook uit voor *De dirigent* en de serie [Vliegende Hollanders](#) over vaderlandse luchtvaartpioniers.

### **Vader**

Kroese is verzamelaar, geen sleutelaar. Restaureren van de historische voertuigen is niet zijn ding. Waar dan die liefde voor auto's vandaan komt? De genen. „Mijn vader overleed toen ik een klein jongetje was; ik was acht. Maar ik bleef overal de vraag krijgen of ik de zoon van Ben Kroese was. Iedereen kende mijn vader, omdat hij altijd in grote Amerikaanse auto's reed.”

„Ik weet nog dat ik ooit op straat mijn driewieler parkeerde achter de Cadillac van mijn vader. Later reed pa achteruit en zag het fietsje niet. Toen heeft hij me toch stevig bij mijn oor gepakt. Ik voel het nu nog.”

### **Figurant**

Eén keer heeft Kroese ook een zin mogen zeggen als figurant. In *Vliegende Hollanders* wordt tijdens een storm een landingsbaan gecreëerd met de koplampen van auto's. „Ik kom aanrijden en vraag: waar moet ik 'm neerzetten? Daarna zie je een Dakota landen in de koplamp van mijn auto. Echt geweldig.”